



Bootje varen met een frigobox



ERKEND VERKOOPPUNT
HOEVEPRODUCTEN



Als ik aan de Westhoek en de Leiestreek denk, schieten beelden door mijn hoofd van grijze loopgraven en regenwolken boven de Kemmelberg.

Maar mijn West-Vlaamse vrienden zijn verontwaardigd en nodigen mij uit voor een picknick, samengesteld uit lekkere streek- en hoeveproducten uit de Westhoek, zodat ik zou zien wat deze streek te bieden heeft.

De Gavers, dit meer in de buurt van Harelbeke ken ik niet. Ik krijg een roeispana in mijn handen geduwd en mag plaats nemen in een klein bootje.

Op het stoeltje naast mij staat een picknickmand en terwijl mijn vrienden de boot losmaken, ruik ik al de koffie. We stoppen in het midden van het meer van 63ha en daar krijg ik uitleg over de inhoud van de picknickmand.

Koffie uit de Leiestreek, dat is wat ik ruik als ik de mand open. Er groeien in West-Vlaanderen geen koffieplanten, maar toch is deze koffie een streekproduct van de Westhoek. Door de Zuidelijke invloeden van Wallonië en Frankrijk heeft deze koffie een ronde, volle smaak. **Grootmoeders koffie** maakt al meer dan zeventig jaar koffie op dezelfde ambachtelijke manier. De zacht, aromatische koffie smaakt heerlijk en bij elke slok verbleekt het beeld van grijze loopgraven.

Eén van mijn vrienden haalt een stukje perentaart uit de mand. "Deze taart behoort tot het culturele erfgoed van Avelgem," beweert hij. Frank Lateur, ofwel Stijn Streuvens, is verbonden met het recept van deze **Avelgemse Perentaart**. Hij bakte ze trouwens zelf in de bakkerij van de familie Lateur. Je vindt dit lekkere Avelgemse streekproduct bij **bakkerij Corne** en **bakkerij Taelman**.

"Nog nooit heb ik zo'n lekkere boter gegeten." Merk ik op wanneer ik een nieuwe boterham met **Westhoek hoeveboter** smeert. De hoeve van de **Familie Sioen** in Passendale ligt dan wel op een slagveld van de Eerste Wereldoorlog, de smaak van deze boter doet al de oorlogsverhalen vergeten. De boter wordt op de hoeve gemaakt en dankt zijn opvallende smaak aan het ras van de dieren en het voedsel.

Ik vergeet de regenwolken boven de Kemmelberg helemaal wanneer ik een slok neem van het **roodbruine bier** van **Brouwerij Verhaeghe** in Vichte. Ook de brouwerij heeft geleden onder de oorlog, maar het geestrijke vocht vertoont er geen sporen van. De *Vichtenaar* en de *Duchesse de Bourgogne* hebben hun rode spiegeling te danken aan de graad waarin het gerstemout wordt geroosterd.

We sluiten de picknick af met een bakje **pruimen**, heerlijk bij zo'n zonnig weer. Ze komen uit het **fruitbedrijf Vervisch** in Boezinge, waar je verschillende soorten fruit kunt kopen. "Deze pruimen zijn zeker gezond", benadrukken mijn vrienden, want dit fruit is milieubewust geteeld met de grootste aandacht voor het natuurlijke evenwicht tussen nuttige en schadelijke insecten.

Mijn vrienden zijn erin geslaagd, ik ben de regenwolken en de loopgraven vergeten en kan de Westhoek en de Leiestreek nu associëren met lekker eten en drinken...

Laat je ook verleiden en surf naar www.hoeveproducten.be
of www.streekproduct.be.



Component Proof